



על הכוונת: ניצולי שואה ונזקקים. היעד הסופי: הפצת האמונה ביש"ו

מיכאל בינר מנסה לסייע לכאורה לנזקקים בעיר שדרות • אבל בדף האינטרנט שלו כתוב במפורש כי מטרתו להביא את "בשורת האמונה ביש"ו" לתושבי שדרות • על פי החוק – מתן טובות הנאה תמורת הטפה להמרת דת היא עבירה פלילית מסירים את המסכה

החוק אוסר במפורש על סיוע בתמורה להטפת דת. על פי סעיף 174 א' לחוק העונשין, "הנותן או מבטיח לאדם כסף, שווה כסף, או טובת הנאה חומרית אחרת כדי לפתות אותו להמיר דתו או כדי שיפתה אדם אחר להמיר דתו, דינו – מאסר שלוש שנים או קנס 50 אלף לירות (תיקון תשל"ח-1977)". חוק נוסף, 368א', מתייחס לפעילות עם קטינים: "המשדל קטין, בפניה ישירה אליו, להמיר דתו, דינו – מאסר ששה חודשים בפועל. העורך טקס המרת דתו של קטין או עושה פעולה אחרת המביאה לידי המרת דתו של קטין, דינו – מאסר ששה חודשים".

תושבים משדחת הנמנים על העולים מרוסיה ובמיוחד מקווקז, מעידים כי מידי יום שישו מקיימת עמותת 'עיר החיים' הטפה לנצרות, שמועברת

בהודעה תמימה לעיתונות מטעם משרד יחסי ציבור שהופצה השבוע בקרב עיתונאים בקרוב, נאמר כי "קיצוניים מתנכלים לעמותה הפועלת עם ניצולי שואה". לכאורה, מוזעם. אבל נבירה בפרטים מלמדת על עבירה לכאורה על החוק והטפה מיסיונרית לנצרות במסווה של "לימודי תנ"ך" מצד העמותה, 'עיר החיים' שמה. אם תכנסו לאתר האינטרנט של העמותה, שאותה מנהל תושב שדרות מיכאל בינר, לא תמצאו שם תרגום לעברית. הווי האתר, בשפה האנגלית, אולי חשבו שתושבי שדרות תמימים ונבערים מידי ולכן לא יצליחו לקרוא את החומר המוזעם שמופיע שם בצורה ברורה. אז הנה, תרגמנו לכם; זה לא קל, כיהודים, לחזור על ניבובי השטויות של מפעילי העמותה – אבל אולי זה יפקח את עיניהם של תושבי שדרות:

"אנחנו יהודים שנקראו לחלוק את בשורת ישוע שלנו לעמנו כאן בישראל. אנו מאמינים כי זה הזמן בו יהודים ייפקחו את עיניהם לראות את ישוע ונבחרנו להיות הכלים שבעזרתם יתגלה המשיח בפניהם", נכתב – לצד תמונותיו של בינר ופעולותיו, בהן הרצאות.

ומה הן מטרת העמותה של בינר? גם זה כתוב במפורש: "לימוד והוראת התנ"ך ודבר האלוקים" וגם "עזרה וסיוע בתחומים חדשניים לעולים החדשים בישראל. עזרה ושיקום נפשי לציבור הרחב" ועוד. ו-2 הנושאים יחד משתלבים, משום ש"האדון הוביל אותנו לספק עזרה לנוזקים בקהילה שלנו, ביניהם ניצולי שואה, עולים חדשים, קורבנות טרור מוסלמי קיצוני וכן אלמנות, יתומים וחסרי בית. נקראנו להיות אור בחושך ולהראות דרכנו את אהבת ישוע".

פרט חשוב שצריך לדעת: כשהמיסיונרים כותבים "לימוד והוראת התנ"ך ודבר האלוקים" הם מתכוונים ללימוד ספר היסוד של הנצרות 'הברית החדשה'. השימוש בתנ"ך נועד לאזוונים ישראליות כדי למשוך אנשים תמימים. המיסיונרים אגב, כמי ששייכים לנצרות רואים בכלל את יש"ו כאלוהים ולא כמשיח. זה עוד פרט חשוב שהם מסתירים מהציבור כדי למשוך אנשים.

עזרה לנוזקים היא דבר חשוב, אבל

מביא תקווה

בעיר שהופצה ללא הפסקה על ידי טרוריסטים פלסטינים מעזה, שם סירנות של פשיטות אוויריות ופיצוצים גרמו לטראומה פסיכולוגית קשה אצל חלק מהתושבים, נקראנו להביא תקווה ושלוש למדוכאים, כמו שאמר ישוע, "השלוש שלי אני משאיר איתך, שלי שלום אני נותן לך. לא כמו שהעולם נותן".

סיוע בצורך

האדון הוביל אותנו להעניק עזרה לנוזקים בקהילה שלנו, ביניהם ניצולי שואה, עולים חדשים, קורבנות טרור מוסלמי קיצוני וכן אלמנות, יתומים וחסרי בית. נקראנו להיות אור בחושך ולהראות את אהבת ישוע דרכנו.

מתוך אתר העמותה - בתרגום לעברית

לצד המחסן ההומניטארי, פעילות קהילתית ותרבותית בימי שבת בבוקר הכוללת תפילה, לימוד תנ"ך ומפגש חברתי מוסיקלי של חברי העמותה, 'יהודים משיחיים', המתגוררים בשדרות". נזכיר כי אפילו נשיא בית המשפט העליון לשעבר אהרון ברק, וכך גם שר הפנים לשעבר מטעם 'שינוי' אברהם פוח, תקפו אותם בחריפות רבה (ראו מסגרת).

אחד מתושבי שדרות אמר השבוע: "איך הם לא מתביישים? הם מנסים לכאורה להעביר את דתם ניצולי שואה; אותם אנשים מבוגרים איבדו

את כל המשפחה שלהם, שנטבחה ונשרפה בשואה בשם הדת הנוצרית - ואתם הם באים לנסות ולהפוך לנוצרים? הנאצים ניסו להרוס את הגוף שלנו והמיסיון מנסה להרוס את הנשמה שלנו. זה חמור באותה מידה".

מעבר לכך - ההודאה של העמותה כי היא מקיימת "תפילה" במבנה שבאזור התעשייה חמורה עוד יותר ומדובר בבעיה נוספת לכאורה: בהתאם לתב"ע באזור, אסור להקים בית תפילה באזור התעשייה. בינר עצמו טוען שהוא מפעיל במקום "רק" ספרייה שבה ספרים נוצריים מובהקים כמו "הברית החדשה" ועוד - אבל שכח שעל הקיר החיצוני של המבנה קבוע שלט שבו נכתב "בית תפילה עיר החיים".

בחודש אוקטובר, בעקבות הפגנה שקיימו תושבים משדרות מול המתחם, נערך במקום ביקור של מפקח ועדה מטעם אנף ההנדסה בעיריית שדרות שאישר כי מדובר במקום תפילה - ובינר נקרא לשימוע בעירייה אך טרם הוסקו מסקנות לנביו.

גורם בכיר בעמותת 'יד לאחים' הפועלת לאיתור,

על ידי מנהל העמותה, מיכאל בינר - תושב שדרות. ההרצאות מתקיימות במבנה שנמצא ברחוב ניס באזור התעשייה בשדרות. אשה שהשתתפה בהרצאה אמרה ל"המגזין": "הגעתי להרצאה אחרי שהעמותה חילקה שי לחורף ואמרו לי שיש לימוד תנ"ך באזור התעשייה. הלכתי לשם ונדהמתי לשמוע את בינר אומר שעם ישראל כפוי טובה לכאורה ושנחנו צריכים ללכת אחרי זה שהנוצרים מאמינים בו. רוב האנשים שמגיעים להרצאה תמימים וכלל לא יודעים תנ"ך או למרבה הצער אפשר לסובב אותם

על האצבע. זו פשוט חוצפה שמגיעים לארץ ישראל ומטיפים פה להמרת הדת לנצרות שבשמה טבחו במיליוני יהודים במשך השנים".

מעבר לחומרה שבהטפה, העמותה עצמה מתרברבת כי היא מסייעת פיזית לנוקדים - ואם הדבר נעשה במקביל להרצאות מיסיונריות זו כאמור עבירה על החוק.

על פי העמותה עצמה, בהודעה שפורסמה השבוע מטעמה, מתקיימת "פעילות לקשישים וניצולי שואה, הכוללת חלוקת מאות חבילות טיטולים מדי חודש, חלוקת הליכונים, שיפוץ דירות של קשישים, חלוקת מוצרי ריהוט וחשמל פרטנית (כולל רכישות מקררים, מכונות כביסה, מזננים, מיטות וארונות ועוד), חלוקת אוכל ותוויו קניה לכ- 300 קשישים באופן קבוע, סיוע ברכישת תרופות ועוד. חשובה לא פחות היא התמיכה הנפשית המוענקת לקשישים החיים בבדידות קשה. מתנדבי העמותה מרבים לבקר את הקשישים

בבתיהם, לשהות במחיצתם שעות ארוכות, לשוחח ולהאזין להם ולהפיג את בדידותם הקשה. העמותה החליטה לאחזנה לחשוף את פעילותה במטרה לאפשר לניצולי שואה נוספים ליהנות משרותיה המגוונים ובמטרה לשפר את איכות החיים של ניצולי השואה בניגם המבוגר באזור שדרות, נתיבות והדרום בכלל. במקביל מקיימת העמותה, במבנה שברשותה,



מתוך האתר

אחרת. נראה לי כי הדת האחרת, אליה משתייכים העותרים, היא - לפי המבחן החילוני - הדת הנוצרית".

ושר הפנים לשעבר אברהם פורח ממפלגת 'שינוי', אמר בראיון ל"ידיעות אחרונות": "כל מי שמאמין בישו איננו יהודי. מה לעשות - היהדות לא מאמינה בישו. זה אפילו נקרא עבודה זרה. מי שמאמין בישו, בעיני הוא נוצרי. נקודה".



גם הצבא האמריקני לא הכיר ב"יהודים המשיחיים" כיהודים. על פי ויקיפדיה: "בצבא האמריקאי משרתים קציני דת מדתות שונות, הלבשים תני וזהו לצורך זיהוי דתם. ב-2008, ניסיון של 'יהודי משיחי' בשם דוויד הילס לשרת כקצין דת בצי האמריקאי, נרן להתנגדות של כלל הזרמים היהודיים האמריקאיים ללבישת גן דוד על ידי קצין הדת המשיחי - בשל הטעיית יהודים המשרתים בצי. ההתנגדות הובילה להוצאת פקודה על ידי אדמירל א.מ. פרגוסון בשם ועדת המזים של הצי שמחייבת קציני דת משיחיים ללבוש את סימול הצלב על מנת לזהותם כנוצרים".

באתר YNET פורסמה לפני כשנה כתבה גדולה על כך ש"יהודים המשיחיים" אינם בוחלים באמצעים ומנסים לצוד לכאורה גם ילדים קטנים באמצעות העברת מסרים בפרסומות ברחבי הרשת. "הם מתעלמים מהחוק ומאפשרים הטפה לקטנים", טוענים הורים שהנישו תובענה ייצוגית. הם מטרנטים בכונה ילדים. זה מזעזע מוסרית".

תשובת עיריית שדרות: "עיריית שדרות פועלת מזה מספר חודשים לפינויים של המשתמשים במבנה תעשייה כבית תפילה וזאת בניגוד לתב"ע החלה במקום. בהמשך לכך, בראשית חודש אוקטובר נערך ביקור של מפקח הוועדה אשר מצא ותיעד כי אכן המקום משמש כבית תפילה. מפעיל המקום זומן לחקירה, התייצב אליה עם עורך דינו ובימים הקרובים תתבצע חקירה גם לבעל הנכס. בתום החקירות, היועץ המשפטי יחליט האם להגיש נגדם כתבי אישום".

חשיפת ומניעת מיסיון נוצרי בישראל, אמר ל"המגזין": אנחנו נתקלים שוב ושוב בפעולות מיסיונריות במטרה להמרת דת, בצורות שונות. המיסיונרים יודעים שאם הם יבואו ליהודי ברחוב ויגידו לו להמיר את דתו הוא יסרב בתוקף - ולכן בכל פעם הם עוטים תחפושת אחרת כדי לטשטש את המטרה ומחפשים אחר טרף קל כמו ניצולי שואה, עולים חדשים או אנשים באזורי עימות, כי הם חושבים שבמסווה של אנשים טובים ואכפתיים כביכול הם יצליחו להטיף לנצרות. ברור שכל מה שהם מחלקים לאנשים זה רק דרך להגיע למטרה שהיא הטבלה לנצרות. אנחנו מתמודדים עם המון מקרים מהסוג הזה, של ניסיון לתת סיוע כלכלי, חברתי או נפשי כדי להפיל יהודים תמימים לפח שלהם. ה'עזרה' שלהם מתבררת בסוף כנוק גדול מאוד. חובה להזהר מהם".

אפילו בג"ץ הבין: "יהודים משיחיים" הם נוצרים במסווה מסוכן

אפילו נשיא בית המשפט העליון אהרון ברק, הבין את הסכנה הגדולה של "יהודים המשיחיים" שעליהם נמנה מיכאל בינר.

על פי ויקיפדיה, בפסק דין תקדימי של בג"ץ שדן בעתירת "יהודים משיחיים" לקבל סל קליטה על פי חוק הגבות, פסק בג"ץ ק: "מי שמאמין במשיחיות של יש"ו ורואה באמונתו זו את האפקטיבית שבאמונתו ועושה לה נפשות ומתרכז לשם כך בקהילות הרי הוא אדם המאמין בדת אחרת... המבחן הראוי הוא המבחן החילוני-לאומי, המשקף את התודעה הלאומית שלנו כיום. נראה לי כי לעניין תודעה לאומית זו קיים קונצנזוס רחב בעם היהודי, וקיימת בו הסכמה לאומית, כי אמונה ביש"ו כמשיח, מלך היהודים ובן האלוהים והטפה אקטיבית להגשמת אמונה זו בין היהודים, תוך יצירת קהילה מיוחדת לשם כך, כי כל אלה עושים את האדם לבן דת אחרת, באופן שנשללת יהדותו. על פי תודעה זו אנו רואים בעותרים בני דת

בהרצאה

